

LAATSTE ACTIE-NIEUWS !!

Volgende week dinsdag, 12 mei, start de Koetsentocht van kasteel Twickel naar Münster om te herdenken dat 350 jaar geleden de Nederlandse onderhandelaars dezelfde tocht maakten om de Vrede van Münster te ondertekenen.

De Vrede van Münster ...

... is slechts schijn!

In het jaar van de Vrede van Münster werd het grootste transport van kernafval het Münsterlandse stadje Ahaus binnen. Dit transport werd vergezeld door een troepenmacht die oudere Ahausers deed herinneren aan de oorlogsdagen. Niets rust en vrede. Ook aan Nederlandse zijde maken we ons zorgen over de opslag van kernafval zo vlak over de grens, immers:

Straling stopt niet bij de grens!

Op de grensovergang in Glanerbrug willen we de koetsentocht opfleuren met een kleine demonstratie. Samen met de anti-kernenergie-groep uit Gronau willen we ons spandoek ontrollen en de mensen informeren wat er in Ahaus aan de hand is.

Dus op **dinsdag 12 mei a.s.**
van **16.00 tot 17.30** uur
bij **grensovergang Glanerbrug**
demonstratie:

U gaat hier de grens over:

radioactieve straling ook!

