

NIET OPLAPPEN MAAR OPDOEKEN!

DODEWAARD MOET DICHT

GROOT TENTENKAMP 13^{de}/m 20 APRIL

Het is schandalig dat de regering en het parlement nog steeds niet hebben besloten dat de centrale in Dodewaard moet sluiten:

Ondanks: dat de dodelijke gevolgen van kernenergie voor ons en onze kinderen bij iedereen bekend zijn, en mensen over de hele wereld het al aan den lijve hebben ondervonden.

Ondanks: dat tienduizenden mensen al jarenlang vechten voor de sluiting van de centrale in Dodewaard.

Ondanks: dat in oktober '80 tienduizenden mensen de centrale hebben geblokkeerd.

Daarom zijn er maandagavond j.l. in Nijmegen veel mensen bij elkaar gekomen om te kijken wat we verder kunnen en willen gaan doen. We hebben besloten om een groot tentenkamp te houden in de buurt van de centrale in Dodewaard in de week van 13 tot en met 20 april. (de paasvakantie)

Omdat: op dit moment de centrale in Dodewaard stilligt i.v.m. de revisie. Nu zijn er de mensen die in staat zijn de centrale voorgoed stil te leggen:

NIET OPLAPPEN MAAR OPDOEKEN

Omdat: overduidelijk blijkt dat het parlement onder druk van de atoomlobby en onder het mom van de werkgelegenheid een kontrakt gaat ondertekenen met de opwerkingsfabriek in Windscale, waarvan niemand de precieze inhoud weet.

Omdat: ondertekening van dit kontrakt bovendien betekent dat zij medeplichtig zijn aan het geheimhouden van wat er met het kernafval gaat gebeuren. En wij de gevolgen van deze medeplichtigheid niet willen dragen!

Omdat: een aantal partijen in hun verkiezingsprogramma's gezegd hebben dat de centrales in Dodewaard en Borsele nu dicht moeten, en wij willen dat zij zich eraan houden.

Omdat: hier weer eens overduidelijk blijkt dat pure poenbelangen boven mensenlevens gaan. Onderzoek van de Kema (!) wijst uit dat 8000 windmolens op de Noordzee heel Nederland van electriciteit kunnen voorzien!

Omdat: elke dag dat die centrale nog draait een dag van dodelijke bedreiging is. We willen en kunnen niet met die dreiging verder leven.

WAT WILLEN WE MET HET TENTENKAMP

- laten merken dat we er zijn en doorgaan met acties totdat dat onding gesloten is!
- een (centrale) plek maken waar mensen uit het hele land elkaar kunnen ontmoeten, acties kunnen voorbereiden en uitvoeren. Op de vergadering dachten wij bijv. aan prikacties vanuit het tentenkamp te ondernemen, informatie te geven, een tentoonstelling over kernenergie op te bouwen, een blokkade van de centrale, toneel en muziekgroepen te vragen en zelf te maken enz.
- we vinden het zelf ook belangrijk dat we daar met elkaar blijven praten over kernenergie en wat die dreiging voor iedereen in ons dagelijkse leven betekent.
- dat het een plek is waar iedereen die tegen kernenergie is kan komen om erover te praten en/of er iets tegen te ondernemen, voor een dag, twee dagen maar liefst een hele week!

We merkten dat sinds het vorige tentenkamp alles vnl. binnen de bestaande (basis)-groepen is gebleven. We willen dat het tentenkamp een plek wordt waar iedereen, ook mensen die niet in een groep zitten anderen kan treffen, *en dat we bij Loka*

kaar terecht kunnen in onze knok tegen die centrale.

- met het tentenkamp willen we ook allerlei andere acties en initiatieven ondersteunen zoals "de stop Dodewaard actie", landelijke prikacties, giroblauwactie, kettingbriefactie enz.
- we willen daar problemen zoals kou, regen, hoe we een bepaalde actie moeten aanpakken met elkaar aanpakken en oplossen.

EEN PAAR PRAKTIJSE TIPS

Het verschil met de vorige actie is dat er nu niets centraal geregeld en afgesproken is over het verloop en de precieze invulling van het tentenkamp dus:

- denk na en regel zelf zaken zoals tentoonstellingen, films, toneelgroepen en ideeën over acties.
- zorg zelf voor eten, drinken, vervoer (belangrijk), tenten enz.
Wij dachten dat het voor elk dorp of stad belangrijk is om voor een grote ontmoetingstent te zorgen. Nogmaals, wij in Nijmegen regelen dit niet voor anderen wij vinden dat elk dorp of stad dit het beste zelf kan.
- maak dit tentenkamp bekend in je stad of dorp. Maak affiesjes, en onderneem iets waardoor het bekend wordt.
- De plaats van het tentenkamp is nog niet bekend; we proberen om dichterbij de centrale een plek te vinden. Lukt dit niet, dan blijft het Gat van Hagen over.

We willen zelf graag dat we daar met elkaar een week lang kunnen zitten, dat we goede en doeltreffende acties kunnen ondernemen en dat het er leuk is, maar vooral **DIE CENTRALE MOET VERDOMME DICHT!!**

We hebben een telefoonnummer waar elke dag van 19.00-21.00 uur mensen aanwezig zijn die meer kunnen vertellen hoe wij in Nijmegen ons voorbereiden op het tentenkamp en waar we graag ideeën en tips uit andere steden willen horen.

Adres: Niet opleppen maar opdoeken
van Broeckhuizenstraat 21^a
Nijmegen.

Het kost allemaal veel geld. Daarom hebben we een gironummer waar iedereen die wil een tientje kan storten, degenen die komen moeten dit zeker doen want de plek van het tentenkamp moet gehoord of gepacht worden. Op het tentenkamp bekijken we met elkaar wat we met het geld verder doen.

gironr. 3957691
t.n.v. anti repressiegroep Nijmegen
onder vermelding van: Niet opleppen maar opdoeken.

Voor iedereen in Nijmegen: de volgende vergadering over het tentenkamp is dinsdag 31 maart in de Mensa om 20.00 uur.

AFZ. wij v.d. vorige verg.

DE TIJD IS KORT
MAAR ALS WE KOMEN ALLEMAAL
MET GOEDE ZIN EN WAT ENERGIE
LEVEN WE EEN STUK LANGER!

