

NA BEZETTING DOODEWAARD

Ondanks een regen van steunbetuigingen (telefonades, geld overmaken, briefjes, kaartjes, persoonlijke bezoeken en veel publiciteit) van sympathisanten van de steungroep "GEERTSEMA SLUIT DOODEWAARD" heeft Molly Geertsema, de topman van de kernenergie, nog niet de moed of de kans gehad de kerncentrale te Doodewaard te sluiten.

Rechtse krachten houden hem nu in hun macht gevangen.

Daarom moeten we Geertsema gaan bevrijden.

We stellen een belegering van kasteel "middachten", waar Geertsema woont, voor. Bereid U dus voor op een eventueel langdurige belegering: proviand, stormrammen, goededags, harnassen, schilden, speren, pijl en boog en katapulten e.d. meenemen.

We trekken na de bezetting van de kerncentrale te Doodewaard op naar het kasteel van Geertsema en slaan daar in de bosrijke omgeving van de Veluwe onze tenten op; we barricaderen de pas voor 2 miljoen gerestaureerde brug en gaan niet weg voor Geertsema de kerncentrale te Doodewaard heeft mogen sluiten.

BELEGERING KASTEEL VAN GEERTSEMA

Kasteel Middachten ligt aan de weg Arnhem-Zutphen in De Steeg.

De steunbetuigingen gaan natuurlijk gewoon door, al duurt het 100 jaar.

Stel Mr. W.J. Geertsema persoonlijk op de hoogte dat de redding nabij is. Bijvoorbeeld op zijn verjaardag zaterdag 18 oktober: feliciteren vanaf 14.00 uur.

- Bel hem op: 08309-3260
- Schrijf hem: kasteel Middachten 3a, De Steeg.
- Stort geld: gironummer 335242
- Zoekt hem op: 2e huis: Gortelseweg 61, Vaassen 03788-2117.
- Houd demonstraties, plak affiches, schilder leuzen en bezet het Provinciehuis te Arnhem.

U hoort nog van ons.

U vriendelijk groetend: steungroep 'GEERTSEMA SLUIT DOODEWAARD'
Postbus 27, De Steeg.

P.S. een onderzoek wees uit dat 73% van bewoners van De Steeg achter Geertsema staat.

