

verrijk eens iets anders *- in de regenboogtent -* *almelo: 27 dec - ijan.*

Almelo, de poorten van de UCN/URENCO-fabriek, van Kerst tot Nieuwjaar. Een week lang zet een klein groepje iets op touw. Clementien, Carel, Betty, Marcel, Susan, Frans en Marga, allen actief in de anti-kernenergie-beweging.

Weer een nieuwe aktie? Nee, eerder een bezinning op nieuw te voeren akties. We willen nu eens duidelijk maken waar we vóór zijn. Waar we voor stáán. Aan onszelf, aan werknemers, aan politie, aan de plaatselijke bevolking.

In de doorsnee aktie gaat dat aspekt gewoonlijk de mist in. Een Brede Maatschappelijke Diskussie op eigen manier en met eigen wapenen: Almelo op de drempel van een nieuw jaar.

Waarom dit initiatief?

De platgespoten blokkade van de Dodewaardse kerncentrale heeft bij velen het gevoel gewekt dat het zo niet langer kan. Dat er andere vormen van aktie te vinden moeten zijn, waar de zonloze eskalatie van geweld te vermijden valt.

Dodewaard heeft bij ons de laatste twijfels weggenomen over geweldloosheid. Met geweld bereiken we niets. Het staat juist voor alles waartegen we vechten. Als wij geweld gebruiken, doen we precies datgene waarvan we de ander beschuldigen.

Wij gaan er niet van uit dat eerst alle strukturen en de hele wereld moet veranderen. Nee, al die strukturen zitten ook in onszelf. Wij zijn er in opgegroeid en moeten er zelf los van komen. Met geweld, met negatieve agressie, lukt dat niet.

Wat gaat er gebeuren?

Tijdens die week in Almelo, hopen we wegen te vinden naar een nieuwe aktievorm. Willen we ook proberen met elkaar vorm te geven aan de andere manier van leven die we voorstaan.

Laten zien hóe anders we met elkaar om proberen te gaan: kontákt hebben op een intense manier waaraan je in het gewone leven vaak niet toe komt, behalve met mensen die je heel na staan. Dat hoeft niet aan een bepaalde relatievrom gebonden te zijn. We willen in onszelf, met elkaar zoeken naar ervaringen die ons samenleven positief kunnen veranderen. Misschien

voelen zich dan meer en andere mensen aangesproken door de akties van de anti- kernenergie-beweging. Maar dat betekent niet dat we het aktievoeren loslaten, integendeel. Alleen : aktievoeren vanuit het eigen gelijk is een te smalle basis om problemen op te lossen. Om een bredere basis van verbondenheid met je tegenstand(st)er te krijgen- ondanks de verschillen-, daarvoor moet je ook zelf veranderen. Uit die tegenstelling klimmen, dat moet je ook durven leren. In Almelo kan dat nu misschien.

Waarom juist Almelo?

Het is geen toeval dat Almelo is uitgekozen. Al langer lopen er kontakten van UCN-direktie en - ondernemingsraad met ons. De bereidheid tot praten is er. En eerder dit jaar, bij de juni-blokkade, heeft de Almelose politie zich heel creatief getoond in het vinden van een zo geweldloos mogelijke afwikkeling.

Gemeenschappelijk

Na Dodewaard dit jaar, hopen we dat de menselijke basis terug te vinden is. Het gaat er niet zozeer om of we mensen kunnen ompraten. Het gaat erom echt naar elkaar te luisteren. Aktie voeren gebeurt meestal vanuit de tegenstelling "ik heb gelijk- zij hebben ongelijk", punt uit. Dat kunnen we niet langer.

Het gaat niet om een gevecht met de Mobiele Eenheid of een tegenstelling tussen aktievoerders en werknemers. Het gaat om ons allemaal, in zoverre wij met ons allen het huidige systeem in stand houden. Dan is het huichelachtig je tegen die paar werknemers of M.E.ers af te zetten.

De scheiding valt niet zo absoluut in goed en slecht te maken, in atoomslaf en demonstrant. Er zijn best mensen die daar in die fabriek werken die óók bezorgd zijn over de politieke situatie, over de energietoestand. Je moet ervan af allebei alleen maar je eigen gelijk te hebben en niets meer. Dat leidt nergens toe.

Als werknemers in bussen door de poort gaan, als M.E.ers hun gevechtspak aantrekken en aktievoerders hun helemen opzetten, dan ben je onherkenbaar. Dan ben je anoniem en word je elkaars vijanden. Wij ervaren onszelf in de eerste plaats verbonden met mensen en vanuit die verbondenheid proberen we oplossingen te vinden. Misschien verwachten we veel van menselijke kontakten, we hopen dat het kan...

Met wie?

Iedereen die tussen kerst en nieuwjaar vanuit een gemeenschappelijke basis van gedachten wil komen wisselen is welkom. Tegenstanders van kernenergie en voorstanders. Plaatselijke bevolking en werknemers van de UCN. Politie en autoriteiten. Wij hopen met deze duik in het onbekende de discussie binnen de anti-kernenergie-beweging over "hoe nu" te stimuleren en te inspireren. Door aan te tonen dat het niet alleen kernenergie is, waar het om gaat, maar dat kernenergie slechts de kapstok is voor de structuur van bezit en uitbuiting waarop de westerse cultuur gebaseerd is en dat daarom als die kerncentrale en die verrijkingsfabriek dicht zijn, het probleem bij lange na niet opgelost is.

Geluk hangt voor ons veel meer af van menselijk contact dan van de vervulling van allerlei materiële behoeftes. Al die energie die we verbruiken hebben we nodig omdat een boel dingen als veiligheid, warmte, vertrouwen niet bevredigd worden.

De vraag of we wel of niet kernenergie willen hangt samen met de vraag hoe wij persoonlijk en met elkaar ons leven willen inrichten. Als je dat vooral materieel wilt bevredigen heeft dat consequenties: duizenden jaren na ons nog radioactief afval, boden- en luchtvervuiling, noem maar op. In die Brede Maatschappelijke Discussie wordt er tot nog toe over gepraat hoefeel we van welke energiebron willen gebruiken. Maar daarbij wordt uitgegaan van de huidige maatschappij en het huidige consumptiepatroon, terwijl voor ons dat laatste juist ter discussie staat.

Financiële steun

Deze "aktie" kost veel geld, en financiële steun is dan ook heel welkom: Postgiro 3764603, t.n.v. Frans D , Amsterdam.
onder vermelding van "Regenboog"

Programma

Een aantal uren per dag (ongeveer van 11 - 4 uur) zal er een soort programma zijn, thema's waarover gepraat kan worden. En verder is iedereen welkom om even langs te wippen, koffie te drinken en mee te eten. Er zijn plannen om een groot bouwwerk te bouwen, en op oudejaarsavond sluiten we af met een feest voor iedereen die heeft meegedaan.

Zaterdag 26 dec, tweede kerstdag:

Iedereen is welkom om binnen te lopen en kennis te maken.
Koffie en soep staan klaar.

Zondag 27 dec: "Spelen met je leven"

Omdat we leven zoals we leven, blijven er dingen om ons heen gebeuren die we niet willen. Onze eigen uitvindingen keren zich tegen ons. Kruisraketten, radioactief afval, gifbelten. Voor ons is het nu tijd om een andere richting te gaan. Ons leven staat op het spel. Wij willen spelen in ons leven en gelukkig zijn.

Maandag 28 dec: "Zoals we met onszelf omgaan, zo gaan we met anderen en de aarde om"

Wij wachten niet langer tot de maatschappij en iedereen veranderd is. Wij beginnen zelf met veranderen. Wij willen loskomen van haat en vijandschap en oude zekerheden durven los laten. Weten wat liefde is. Wat heeft liefde nu te maken met kernenergie???

Dinsdag 29 dec: "Hoe spelen we de vrede klaar?"

We ervaren geweld om ons heen, als we actie voeren, onder elkaar, in werk en in politiek. Hoe kunnen we bijdragen aan verandering, zonder onszelf en anderen geweld aan te doen?

Woensdag 30 dec: "Wat doen we in het donker?"

Gaat het licht uit zonder kernenergie, of gaan de lampen alleen wat zwakker branden? Overdagige luxe en welvaart vinden we niet nodig. Warmte, veiligheid en kontakt met anderen des te meer. Minder angst, doemdenken, duisternis. Hoe krijgen we licht in de toekomst?

Donderdag 31 dec: "Aktie voeren is (g)een kunst"

DE REGENBOOG IS AL EEUWEN LANG HET SYMBOOL
VAN WATER EN LICHT. ZIJ VERBINDT HEMEL EN
AARDE; VERBINDT TEGENSTELLINGEN.
DE ZEVEN KLEUREN DIE SAMEN HET LICHT VORMEN,
SYMBOLISEREN DE VREDE EN DE VERBONDENHEID
TUSSEN MENSEN EN AARDE.